



FORMANDENS BERETNING 2012

Generalforsamlingen d. 21. februar 2013

Igen et år er gået, og I skal på ny have formandens beretning.

Den har været svær at skrive i år, ikke fordi der mangler noget at berette om, der er masser af sportslige resultater og organisatoriske udfordringer som har fyldt i året som er gået, men mere fordi det er min sidste beretning. Som I nok har set i dagsordenen, har jeg valgt at gå af i år, uden for nummer – jeg er slet ikke på valg – men jeg har desværre ikke nok timer i døgnnet i øjeblikket, så jeg har måttet skære ind til benet i mine aktiviteter for en stund.

Et rideforbund som trækker i karakter.

I DRF's regi er der taget nogle store beslutninger, på repræsentantskabsmødet i marts blev vaccinationsprogrammet vi alle var gået i gang med stemt ned, så det kun er nye heste som skal følge det. Det er jo demokratiets kraft, en jysk klub havde forberedt sig godt for at argumentere for deres fremsendte forslag, og så blev afstemningen til deres fordel.

På repræsentantskabsmødet blev der truffet endnu en markant beslutning.

Det blev besluttet at rideforbundet skal lave sikkerhedsregler som dækker alle klubber som hører under DRF, ikke kun de certificerede – det resulterede bl.a. i at, nu skal alle klubber under DRF ride med ridehjelme. Som I nok har hørt er der også taget store beslutninger om berideruddannelsen. Den er nedlagt, fagligt begrundet i en undersøgelse DRF har lavet i forhold til rideskolernes behov. Den tager afsæt i at det er svært at tiltrække kvalificerede undervisere til rideskoleelever. Holdningen i DRF er at nye ryttere skal have uddannet undervisere, som kan skole eleverne både i forhold til ridning, omgang med hesten, sikkerhed og hvad der ellers hører til ridningens mangfoldighed. På det punkt har rideforbundet fat i noget af det rigtige, for selvfølgelig skal vi være med til det, det kan ingen vel være uenige i. Men ved at nedlægge berideruddannelsen siger vi farvel til en rigtig god berideruddannelse, det har skabt misfornøjethed blandt de ryttere, klubber og distrikter, og andre som kan se beridernes kvaliteter for ridningen både lokalt, nationalt og internationalt.

Så ved repræsentantskabsmødet i marts skal der stemmes om at genoptage drøftelserne om at revidere berideruddannelsen men bevare den sammen med at de nye trænere til rideskolerne bliver uddannet.

Det er en vigtig substans i foreningernes drift, at have bestyrelser og medlemmer som kan gøre opmærksom på at her er der noget som kan være anderledes, at have medlemmer som tager aktivt del i foreningslivet. Det giver gode og demokratiske processer.

Sportslige resultater

2012 blev et år med mange sportslige præstationer, selv om der var skarp konkurrence fra andre klubber, fik I trukket nogle gode resultater hjem til klubben.

Det ene af klubbens hestehold blev nr. 3 ved hold-distriktsmesterskaberne i dressur
Ponypigerne blev nr. 2 ved hold-distriktsmesterskaberne i dressur

Ved de individuelle distriktsmesterskaber i dressur som blev holdt her hjemme på SAR, vandt Sacha Beck Petersen og Beethoven af Stensnæs for kategori 2.

Ved det samme stævne var der 4 gode SAR ekipager til start for heste. Her blev Lenette Lundqvist og Bøgelys Corona nr. 4, Der var også deltagelse af SAR ryttere ved Kategori 1 ponyernes mesterskab - landede lige uden for placering.

Ved de individuelle distriktsmesterskab i spring for hest var vi også repræsenteret, her blev det dog ikke til placeringer.

Vores ponyryttere, Emma Nymand og Sabrina Pilemand har gjort sig fint bemærket med flere placeringer hen over året til landsstævnerne med deres ponyer.

Vi ved at mange af vores dygtige ponyryttere som er faldet for aldersgrænsen nu har fået rigtig fint hestemateriale, så det bliver spændende at følge.

Der er ved at være mange M-ryttere i klubben til springning og ikke mindst dressur, så det tegner godt for fremtiden.

Hippoaden med langdistanceridt er afviklet i Knuthenborg, med lige så mange starter som altid. Konkurrencen er med distancer mellem 15 og 80 km. De 80 km var samtidig sjællandsmesterskabet. I år holdes der langdistancestævne d. 15. juni

Igen i år afholdt vi de individuelle distriktsmesterskaber i dressur, et kanon stævne som har fået megen ros af de startende og fra distriktets side.

Distriktsmesterskaberne har vi ikke i 2013, men der venter alligevel en overraskelse som I nok skal komme til at høre mere om når stævneudvalget er klar.

I 2012 afholdt vi for første gang Sydhavscup i Samarbejde med LSP - det gik godt med rigtig mange starter henover begge stævner. Vi gør det igen i år, hvor SAR lægger baner til Finalestævnet i maj måned. Derudover byder vi på klubmesterskab d. 16. & 17. marts og et distriktsstævne til september samt et D.-stævne i spring i december..

Bestyrelsens arbejde

Der er mange praktiske opgaver forbundet med bestyrelsens arbejde. Derudover har vi i år haft fokus på certificering, sikkerhedsregler for børn, førstehjælpkursus, udvalg i klubben, økonomi, og driften af Kjeldmosegaard.

Certificeringer.

Klubben har fået en ny certificering, vi har stævnecertificering til at afholde D-stævner. Den fik vi i sommers hvor vores andre certificeringer skulle revurderes. 2 konsulenter fra rideforbundet og 1 certificør var på besøg. De fik en rundvisning og så om vi levede op til det vi skulle. Der var et par ting vi skulle rette til. Bl.a. skulle vores sikkerhedsregler indeholde rideforbundets minimum af regler. Vi oplevede et forbund som var positive og imødekomende. Vi fik vores re-certificeringer og vores nye certifikat.

Vi drøftede også hvordan det var at være certificeret, og vi kom ind på at det ikke skulle være en slags "politibetjent-rolle" vi på tog os men mere en rolle hvor vi går i dialog om at få tingene til at fungere bedst muligt.

Sikkerhedsregler for børn

Har været længe under vejs, men nu er det endelig formuleret færdig. Det blev til en politik, fordi vi mener at vores sikkerhedsregler også retter sig til forældre som har børn herude, da det er en del af rideforbundets krav til foreningerne. Klubbens politik retter sig derfor mod forældre, og giver gode råd og anvisninger på hvilke overvejelser der kan gøres for at børnene kan færdes sikkert herude.

Her har sikkerhedsudvalget været en stor hjælp. De har været med til at drøfte om det nu er nok med en politik. Vi er blevet enige om at såfremt det ikke er nok er det bestyrelsens ansvar at tage fat i de problemstillinger som opstår.

Førstehjælpskursus

er blevet afviklet i foråret. 14 medlemmer deltog, og vi lærte at udføre livredende førstehjælp. Det var et spændende og lærerigt kursus. Jeg tror først det var da vi havde brug for kursets faglige indhold vi opdagede hvor meget vi havde lært. Ved et stævne faldt en rytter af på springbanen, det så voldsomt ud, så straks trådte de som havde været på kursus i karakter. Alarmcentralen blev hidkaldt, der blev ydet første hjælp til rytteren på den rigtige måde, og der var nogle som gik ud for at vise ambulance på rette vej da den ankom. Så når man så det fra sidelinien, var det helt proff.

Udvalg i klubben

Udvalgene i klubben er livsnerven i driften, det er de som på forskellige måder er engageret i klubbens aktiviteter. Er der ideér og stemning på en aktivitet, og nogen som har kræfterne til at trække det i gang, så plejer det at lykkes ganske godt. Det er alle jer som er ildsjæle der er hovedaktører i disse aktiviteter. Der er også ildsjæle uden for udvalgene som nogen gange arrangerer enkeltstående aktiviteter.

Som bestyrelse er det rigtig dejligt med disse udvalg. Bestyrelsens andel i dét arbejde er at koordinere og sikre rammer så det kan lade sig gøre. En gang årligt inviteres disse udvalg til et hyggelig aftenmøde, hvor vi drøfter aktiviteter, nye tiltag og hvad der ellers rører sig i klubregi. Jeg tror det på mange måder er en givtig aften for os alle.

Økonomi

I Bestyrelsen har vi altid økonomi i vores tanker når vi drøfter dagligdag, tiltag og investeringer, hvordan kan det hænge sammen, hvad har vi råd til at investere i, og hvor skal pengene komme fra.

De kommer ikke kun fra foreningsdrift, vi er nød til at tænke bredere og alternativt. Derfor tog vi initiativ til at sælge lillebrorlodder og derfor er vi rigtig glad for de sponsorer der støtter op om klubben.

Lillebrorlodderne som vi solgte sidste forår gav faktisk en indtægt på 8000,-. Der var rigtig mange medlemmer som støttede op om aktiviteten og solgte lodder for klubben.

Vi er glade for vores sponsorer, de giver ærespræmier til vores stævner, som er med til at tiltrække starter.

Men vi har også sponsorer som har et reklameskilt hængende fra deres firma. Når de støtter os, støtter vi også dem, vi er bevidste om hvor vi handler, vi forsøger at og tilgodese vores sponsere når det er muligt.

Vi kan mærke tiden er trang, sponsorer melder også fra igen, vi har haft to frameldinger i årets løb, men vi har mange som holder ved, Skælstrup trælast, Dyr lægegården, Michaels El-Service, land & Fritid og Saksøbing Sukkerfabrik har holdt ved gennem flere år. Der er også nye på vej, der er lige sendt 4 nye skilte i trykken, om ikke ret længe hænger skilte fra Megger, som I måske kender som vores humanmassør hver mandag, der er James, en smed som kommer i stalden og lokalområdet, Heidis rideudstyr, og den nye rideudstørsforretning som snart åbner i Maribo.

Derudover søger vi støtte fra fonde, når det er muligt og ekstraordinære midler fra Guldborgsund kommune.

Uden disse former for støtte kan vi ikke holde det niveau vi har i dag, med vedligeholdelse af materiel, baner og nye tiltag

Kjeldmosegaard

Boksene på Kjeldmosegaard er alle lejet ud, og vi har en lille venteliste. Tidligere var der flere års venteliste for at få sin hest opstaldet på Kjeldmosegaard. Nu er der mange flere opstaldningssteder i nærheden. Vi oplever at der flyttes fra stalden, og at gamle opstaldere kommer tilbage igen- det er hyggeligt at nogen også kommer tilbage. Når det så er sagt, er vi også mange der holder ved, fordi Kjeldmosegaard har stabilitet, vi ved at hestene bliver passet ordentligt, vi har gode foldmuligheder og der er godt humør. Det skal vi blive ved med for det sættes der pris på.

Medlemmerne

Vi kan mærke krisen, det kan vi mest fordi alle tænker mere i økonomi rundt om os. Det være sig alt lige fra nye opstaldere som skal vide hvad det koster at have hest på Kjeldmosegaard, deltagelse i de kurser som bliver afholdt, og hen til sponsorer som overvejer om det mon kan betale sig at være sponsor. Det er vel i virkeligheden meget sundt at blive spurgt "hvad får jeg for mine penge". Derfor er bestyrelsen så meget desto mere stolte af at vi er gået frem i medlemstal. Gennem de sidste år har vi ligget stabilt på den rigtige side af 150 medlemmer, og vi kan høre det er et bevidst valg når vi får nye medlemmer, og nye opstaldere. Det mest nærliggende er vel at tænke at det er fordi I skal have en hest opstaldet på Kjeldmosegaard eller have ridehuskort at I melder jer ind, det tæller faktisk kun 1/3 af vores medlemmer. Resten af jer vælger klubben af andre grunde, I melder jer ind for at kunne starte stævner, deltage i vores andre aktiviteter og i kurser, eller fordi I synes I hører til i klubben.

Mulighederne for at ride i naturen

I januar havde vi en temaaften hvor Riderute Lolland-Falster kom og fortalte om foreningen, og om de ridemuligheder vi har i det regi. Hele deres bestyrelse var mødt op, og det var dejligt, for så fik vi et indblik i hvordan aktiviteterne køres. Det spændende ved Riderute Lolland-Falster er at det er en paraplyorganisation, som rummer flere mindre enheder under sig, enheder som alle arrangerer muligheder for at ride i ét lokalt rutelaug. Tove Børresen er f.eks. aktiv Søllestedgaard rutelaug, de forhandler med Søllestedgaard om ridemuligheder i deres skove. Der er det muligt at indløse ridekort for de lokale, så hvis vi, som ikke lokale, vil i skoven kan vi ringe til Tove og få en guidet tur for 50 kroner.

Liza var et andet bestyrelsesmedlem, hun forhandler om ridemuligheder i Corselitzeskovene. De har grebet det anderledes an, de har lejet rettigheden til at sælge ridekort til dele af skoven for 7000,- så har de valgt at sælge årsridekort for kun 300,- det er ideologi. Det er deres håb at sælge så mange kort at de næste år har råd til at leje et lidt større stykke at ride på derovre. Det er som altid dejligt at høre nogen fortælle om noget de brænder for, det inspirerer, og river en med fordi man kan fornemme stemningen, duftene og vejret på turene, bare ved at høre om det.

Deres oplæg til os var om ikke vi ville lave et ridelaug i Saksøbing. Som I kan se under indkomne punkter, har Bende foreslået at etablere et udvalg som går i gang med at etablere ridelaug- SAR. Et ridelaug som kører lige som de andre udvalg i SAR, og som arbejder for bedre turmuligheder for SAR-ryttere.

Det kommer vi mere ind på når vi skal behandle det punkt.

Afslutning

Efter 13 år i bestyrelsen, heraf 5 som formand står jeg med min sidste beretning. Mit omdrejningspunkt som formand blev meget anderledes end nogen af os havde forstillet os da jeg tiltrådte i februar 2008. Pludselig så

rideklubben meget anderledes ud end forventet, og der skulle fokus på genopbygning, aktiviteter uden hest, værdier og medlemmer.

Fokus har været på organisationsudvikling, inddragelse af så mange kræfter som muligt, synlighed i rideklubben, en synlig profil på hjemmesiden, så man kan få et overblik over hvordan vi er organiseret; hvordan arbejder vi i bestyrelsen og udvalg, samt hvad er det vi arbejder med.

Det har været en dejlig udfordring at få lov til, sammen med en bestyrelse og mange medlemmer som har bidraget på mange forskellige måder. Vi har som bestyrelse være bevidste om vores mål, og arbejdet konstruktivt på at nå dem, det har været spændende proces- og jeg synes vi som organisation og bestyrelse er klædt godt på til fremtiden.

Nu skal stafetten gives videre til en ny formand, og der skal være fortsat opbakning så bestyrelsen kan køre vores klub videre. Det kan den kun hvis bestyrelsen har et godt samarbejde både med hinanden og med os medlemmer. Et godt samarbejde er både at holde fast i det som fungerer, men også at komme med den konstruktive kritik der indimellem er nødvendig for at følge med tiden og ændre det som er nødvendigt for at få en endnu bedre drift.

Det er ikke sådan at jeg holder op med at ride eller være aktiv i klubben, jeg er blot nød til at erkende at døgnet kun har 24 timer.

Jeg vil gerne benytte mig af lejligheden til at sige jer alle sammen tak for den opbakning jeg og bestyrelsen møder, særligt vil jeg tillade mig at sige personligt tak til jer alle for samarbejdet her i klubben. Uden jer, uden opbakning, uden alle de kræfter vi tilsammen har når der er opgaver som skal løses, uden konstruktiv kritik havde jeg ikke kunne virke som formand.

Til bestyrelsen, til Dorit og Bjarne, skylder jeg en særlig tak for samarbejdet gennem de mange år jeg har siddet i bestyrelsen. Det har været spændende, tidskrævende "på den gode måde", lærerigt og sjovt.

Jeg skal stadig have hest på SAR, stadig være aktiv i klubben, så selv om jeg er afgået som formand, ser Solskin og jeg frem til mange år endnu her på SAR.

