



FORMANDENS BERETNING 2009

Generalforsamlingen d. 10. februar 2010

Så er 2009 gået. Det har været et travlt år, både for jer som ryttere med jeres trænings- og stævneaktiviteter, og for klubben med det mere organisatoriske, hvor det at etablere nye stalde, så vi kunne flytte heste ind på Kjeldmosegaard har fyldt rigtig meget.

For at lave denne beretning, har vi i bestyrelsen selvfølgelig set tilbage på året og tænkt hvad der har kendetegnet det.

Der er nogle overordnede kendetegn som vi synes er værd at komme ind på, fordi de tilsammen giver os et billede af den samlede aktivitet i klubben- og bestyrelsens opgaver i året.

Så meget kort kunne beretningen lyde sådan her.

Medlemmers præstationer: på ranglisten for 2009 kan det ses at mange resultater er meldt ind. Mange ryttere har gjort det rigtig godt i året som er gået. Der er også en del som ikke rider for konkurrencens skyld, her ser vi i stedet præstationerne som noget I måler i forhold til samarbejdet mellem hesten og jer selv.

Medlemstal: Når vi ser på indberetningen af klubbens medlemstal, er der en medlemstilgang på 20 %. Vi havde 110 medlemmer i 2008 og 133 i 2009.

Noget af det tillægger vi at vi har fået flere konkurrenceryttere der starter for SAR og som også gerne vil starte holdturneringer for SAR.

Noget andet som vi tror har betydning er hjemmesiden som kommunikation ud til medlemmerne, men som noget særligt, skal der også lægges vægt på betydningen af de aktiviteter som vi gennemfører, som giver os mulighed for at mødes og gøre noget andet end at sidde på hesteryg (juleoptog, foredrag osv.). Ud over at bestyrelsen tager initiativ til enkelte aktiviteter, har vi nu nogle nye udvalg som er nytænkende og aktive og med til at arrangere stævner, kurser og sociale arrangementer.

Kjeldmosegaard: Når vi ser på aktiviteterne på Kjeldmosegaard, er et af årets kendetegn byggeri og opstaldning, resultatet af det ses på den fornyede aktivitet, nu hvor der igen er mange daglige brugere.

Året der er gået er selvfølgelig mere nuanceret end dette, så det og meget mere vil jeg komme nærmere ind på nu.

Hjemmesiden

Et gammelt ordsprog siger at 3. gang er lykkens gang, det gælder nok også for klubbens hjemmeside som blev etableret i sommers. Den kom op og kørte i juli og har haft 11.500 besøgende de første 7 måneder. Den bliver flittigt brugt og vi kan se og høre at mange orienterer sig via den.

Klubben har haft 2 forudgående modeller som har lært os noget om opbygning, indhold, behov, osv. Ikke mindst synes mange medlemmer at en ny og mere omfangsrig model skulle igangsættes, så der var flere informationer og hyppige opdateringer på den.

Vi valgte at outsource, det er jo så moderne, så bestyrelsen tog møde med Palle (ct-foto) om indhold og opsætning. Vi kom med forslag som han kvalificerede, og sammen med ham byggede vi siden op. Bestyrelsen leverede indholdet, og Palle kan det med IT, så han satte det sammen til det I alle kender, og vedligeholder den med de opdateringer vi sender frem til ham.

Uden de 2 forudgående hjemmesider havde vi nok ikke haft erfaring nok ej heller det fulde overblik til at etablere den nye, samtidig vidste vi også at vi skulle have en udenfor bestyrelsen til at klare alt det IT-praktiske.

De tilbagemeldinger vi får om hjemmesiden er for de flestes vedkommende at den er god og oplysende. Vi synes det er godt at få feedback, vi får forslag til at gøre det bedre, som vi så kan drøfte videre, så den kan blive endnu bedre, det må I gerne blive ved med.

En anden ting vi også har brug for er input til de korte nyheder så siden ikke bliver for ensidig. Det at I bidrager med korte nyheder af forskellige slags er rigtig godt. Det vil gøre siden meget mere mangfoldig hvis vi får endnu flere. Samtidig kan I være med til at synliggøre de mange aspekter af hvad der sker i Saksøbing rideklub og for medlemmerne.

Det sportslige og resultater.

I har som ryttere fået mange placeringer og sikkert også taget om man så må sige "temperaturen" og målt jeres egen fremgang på andre måder uden det nødvendigvis har været at starte konkurrence. Uanset om det har været på stævneaktiviteten i har kunnet måle det, eller om det har været på de daglige præstationer, hører jeg ofte en jubel når "det lykkedes".

Igen i år har Saksøbing ryttere været bredt repræsenteret ved stævner. Både lokalt, i distriktet, på landsplan og internationalt.

Vi har haft ekvipager med, både ved hold- og ved de individuelle konkurrencer. Når vi kigger ranglisten igennem, har 37 ryttere meldt deres placeringer ind. Der er sikkert også nogen som har startet stævner, og fået placering uden at melde det ind til ranglisten.

Det vil være for omfattende at komme ind på alle stævne præstationerne her, så her er blot valgt nogle enkelte ud, blot for at synliggøre mangfoldigheden i præstationerne.

Holdpræstationerne hvor Saksøbing rideklub har stillet op er blevet til mange. I distriktsmesterskabernes i springning havde vi 1 hold heste med og 1 hold ponyer. Ponyerne var 1. placerede hold.

Distriktsmesterskaberne for hold i dressur afvikledes i Nykøbing i år. Der stillede klubben med 5 hold, 2 pony hold og 3 hestehold det blev til 3 placeringer 1. og 2. plads for heste og en 2. plads for ponyerne. Når nu det blev afholdt i Nykøbing, var der også mødt rigtig mange SAR-tilskuere op, så ud over de startende ekvipager tror jeg der var mødt 30 heppere op. Det var godt at aktivitetsudvalget havde taget boblevandet med så vi kunne fejre placeringerne.

I bestyrelsen bruger vi tid på at samle ryttere til disse holdkonkurrencer, det er rigtig dejligt at så mange ryttere synes det er sjovt at starte på holdene, så derfor har vi valgt at støtte op omkring det, og være med til at sætte nogle gode hold.

D5's individuelle mesterskaber startede Anne Sofie Plough Madsen i springning, dog uden at blive placeret. I dressur blev Maria Nielsen på Sacha nr. 2. og for hestene blev Pernille Magnusson/kasmir nr. 1, Rikke Strate/Cantanit nr. 2 og Tina Jeppesen/Mifune nr. 4.

Distriktets rangliste, rummer igen i år en del SAR-ryttere. Dressur pony vindes af Maria Nielsen på Sacha, for heste bliver Rikke Strate på Cantanit nr. 1 og Kitt Jensen på Fandango nummer 2. Derudover er der 6 andre ryttere på dressurlisten.

Inden for springningen ligger Maria Nielsen som nr. 8 for ponyer og for heste har vi Ann Sofie på en 17. plads og Monica som nr. 31. ud over disse ryttere er der 11 andre Sar-ryttere på listen over springning.

Der kunne nævnes mange personer og heste under det med konkurrencer og præstationer, Vi har sorteret lidt i det og vil blot nævne nogle enkelte ting. Der er et hold ungheste på vej igen, mange har købt nye heste og de som er i gang med at træne til stævneaktiviteter har allerede gjort sig bemærket. F.eks. har Tanja startet Lou Lou i Maribo, og ved dette Lou Lou's første dressurstævne, ja så fik de "bare" 83 %. Christina har på sin nye hoppe Zuleima startet sit første stævne og fik 2 pladceringer.

Derudover har vi på landsplan Mette Kozeluh, hun og Harry træner hårdt til military og starter landsstævner, og inden for springningen har vi Monica som tager til landsstævner og internationale stævner, og springer baner der overstiger de flestes formåen.

Senere i aften skal vi høre mere om vores interne ranglister. Der er dejligt at der er mange der rider konkurrence. Det at ranglisten nu er at finde på hjemmesiden, så vi alle kan følge med i den hele året rundt, tror jeg også giver flere som synes det er sjovt at indberette, og sjovt at følge med i.

Udenfor DRF's regi har vi ryttere og avlere som får gode resultater inden for hesteverdenen, Rikke ligger som 2. bedste på trakhenerranglisten, enkelte ryttere og heste har været til 4-års championater, og firfods heste gør sig godt ud konkurrencer både i Danmark og internationalt.

Sanne Vennike og Randi Storm, gør sig også bemærket, lidt fra en anden side, i og med at de videre uddanner sig som dressurdommere, og nu kan dømme på landsplan.

Stævner.

Den 26. og 27. juni holdt vi et træningsstævne i både dressur og spring på Kjeldmosegaard. Det var med en vis spænding vi arrangerede det, fordi vi ikke havde særlig gode faciliteter til det. Men det blev en dejlig sommer weekend, vejrguderne var med os, og mange meldte til start. Her var det nye stævneudvalg trukket i arbejdstøjet, de stod for alle de store træk i forberedelserne, der var 85 starter i dressur og 73 starter i springning, så der var nok at se til.

Hippoaden i Knuthenborg, som vi i år afholdt for 13. gang i samarbejde med Maribo rideklub forløb godt lige som det plejer. Som sædvanlig var det Randi og Hans Herman fra SAR som tog det store træk med at arrangere. Da dagen opstod havde de indkaldt en stor skare af faste hjælpere som ved hvad der skal gøres. Efterhånden er det så meget "pro" med digital indmelding om start- og måltider, og elektronisk udregning af resultaterne. Så det var ikke til at mærke at der på denne dag var 208 startende ekipager som red mellem 15 og 60 kilometer. Her var der også startende fra SAR på ruterne 15 og 25 km.

I 2010 har stævneudvalget planer om at holde et træningsstævne i dressur og spring i forsommeren. Det har endnu ikke været muligt at få udmeldt en dato fra distriktet. Vi har fået dato for et distriktsstævne, det bliver den 4. & 5. september. Derudover holdes der et langdistancestævne i Knuthenborg d. 12. juni, med afvikling af sjællandsmesterskab. Så det er om at komme i gang med træningen.

Aktiviteterne på Kjeldmosegaard.

Meget af bestyrelsens arbejde i det forgangne år, har været at forhandle en ny kontrakt og få et overblik over hvad som var væsentligt for klubben i fremtiden. Der har været mange drøftelser, og det har fyldt meget at gøre nogle tiltag, så klubben fortsat kunne holde til på Kjeldmosegaard.

Den tidligere kontrakt løb kun til udgangen af 2012, så inden branden havde bestyrelsen en forhåndsmelding om at de ændringer som den nye lov om hestehold ville indebære for at stalden kunne leve op til lovens krav,

ville være for store til at vi kunne forvente at Dorit og Bjarne umiddelbart ville bygge om eller bygge nyt. Det var den gamle stald alt for utidssvarende til.

Dette var bestyrelsens udfordring indtil branden den 3. september. Men det blev jo meget anderledes derfor var det også vigtigt at vi fik lavet en god kontrakt som rakte langt ud i fremtiden.

Bestyrelsen etablerede et lille byggeudvalg som skulle tage sig af indholdet i den nye kontrakt, bestående af Charlotte Hannibal, som har styr på alt det der med tal, Martin Skibsted, som har gode daglige erfaringer og derfor var god sparringspartner for hvordan det kan gribes an, og mig selv som formand. Det var nogle gode og konstruktive drøftelser vi havde om kontrakt, men også en frustrerende tid, fordi der var mange aspekter at tage hensyn til. Et stort aspekt i forhandlingen var alles tillid til at vi nok skulle få en god aftale. Den tillid betød, at vi gav os tid til at drøfte det og gå i detaljer, det betød også at byggeriet var langt fremskredet inden vi havde en kontrakt. Den aftale vi har nu løber frem til 2022, stalden er fremtidssikret i forhold til lov om hestehold, og kontrakten har været rundt om Guldborgsund kommune for at få den godkendt som tilskudsberettiget.

Året på Kjeldmosegård, har da også båret meget præg af byggeriet – nogen vil måske sige året kun har været præget af det. Alle har mærket til byggeriet, enten fordi der ikke var den opstaldning man ønskede, eller fordi der kun var få i ridehuset, når de der havde facilitetskort kom og red. Der blev talt om luksus fordi man havde det for sig selv når man fik undervisning, men bagsiden af den medalje var også at det var lidt uinspirerende at ride alene, og nogle synes det var usikkert fordi der ikke lige var nogen til at være obs. hvis der skete noget uventet under ridningen.

Set i bakspejlet har vi haft nogle meget tålmodige ryttere med ridehuskort, som levede med at alt ikke bare blev organiseret så hurtigt som det plejer, I skal både have tak for den opbakning I har vist ved at blive ved med at komme, og for jeres tålmodighed.

Byggeriet gik hurtigt, i april gik det i gang, grunden blev gravet, og vi var mange der sagde hold da op hvor bliver det stort da vi så hvor murene skulle stå. Den 27. august var der rejsegilde, og 4 måneder senere, den 27. december, kunne hestene flytte ind i de nye bokse.

I løbet af sommeren skulle gamle opstaldere og de som stod på ventelisten til boks på Kjeldmosegaard, tage stilling til om de skulle have hest opstaldet deroppe. Den 20. september kunne vi så holde et informationsmøde for nye opstaldere hvor vi informerede om opstaldning, foldordningerne og meget mere. Vi drøftede også indretning af sadelrum, og blev enige om at Sanne Vennike ville lave et par forslag til bestyrelsen ud fra de ting vi havde drøftet. Det var vist godt vi gjorde sådan, for selv om der er 50 m² så viste det sig at det var væsentligt at udnytte de hele rigtig godt, for at der kunne være mest mulig plads til rådighed til hver opstald.

De som havde tid og lyst blev lidt længere og gik i gang med en udvidelse af foldene. Det blev til et par hyggelige timer, hvor det var dejligt at lære hinanden lidt at kende.

I november måned var alle bokse lejet ud, der er en bred sammensætning i stalden af voksne og ponypiger, konkurrence og hyggeheste, og lige nu har vi 12 heste som står på venteliste.

Vi har alle, på nær Dorit og Bjarne, været lidt på sidelinien, da der blev bygget nyt. Men alligevel var vi med, hvis vi kørte derop fik vi alle en varm modtagelse og det har været godt for bestyrelsen at vi har haft et rigtig godt samarbejde omkring etableringen hvor vi blev inddraget i mange af de ting som ville have betydning for den fremtidige opstaldning.

Vi har også hørt at mange medlemmer har været ude og se om nu håndværkerne gjorde deres arbejde både hurtigt nok og godt nok. Det må have været noget af en kvalitetskontrol at arbejde under som håndværker.

Næste store step er klublokalet i forbindelse med ridehuset. Mange har sikkert godt kunne have brug for det, som var mestue til deres kolde fødder her under snevinteren.

Når frosten går af jorden, bliver der gravet ud til grund uden for ridehuset, når vi så kan ride ude igen vil den resterende grund til bygningen af klublokalet i ridehuset blive gravet, og så skal der bygges. Vi forventer at det bliver færdig til når indesæsonen starter.

Der bliver 120 m² klublokale incl. toilet og køkkenfaciliteter. Til daglig tænker vi der bliver høflig selvbetjening. Men til stævner og arrangementer vil det være dejligt at have et udvalg som har gjort sig nogen tanker om hvad der skal ske inde i cafetutten. Senere, under eventuelt, vil vi gerne have nedsat et cafetutudvalg, eller hvad sådan noget nu skal hedde.

En anden ting som er i støbeskeen er etablering af bedre plads til jer som kommer udefra. Vi skal i gang med at drøfte hvordan der bedst muligt skal blive plads til to bokse som skal lette jeres daglige gang på Kjeldmosegaard. Bestyrelsen arbejder med to modeller lige nu, hvor vi drøfter om der skal laves bokse inde i maskinhallen eller om boksene skal laves udenfor mellem ridehus og mødding.

Nogle af jer vil måske mene at det kunne vi godt have truffet beslutninger om allerede nu, men der er mange faktorer der har gjort til at det ikke har været muligt at overskue den del før nu.

Mål og visioner.

Et af de spørgsmål bestyrelsen må stille os, er hvordan klubben fortsat kan udvikles, og følge med jeres interesse, men også med det som sker inden for ridning og DRF som helhed.

På visionsdagen i januar 2009 kom 35 medlemmer med ønsker og tanker til det nye Kjeldmosegaard. Det blev en spændende dag hvor der stadig er ting vi drøftede som skal føres ud i praksis. Som jeg tidligere har nævnt skal der være bedre til jer som kommer udefra.

Men på visionsdagen, blev starten til klubbens værdier også grundlagt. Man kan måske ikke sige grundlagt, fordi klubben jo har eksisteret i 35 år, og det jo i virkeligheden er gennem alle de år de er grundlagt. Vi forsøgte vel mere at formulere det på skrift sammen. Det arbejde som blev gjort på denne visionsdag, er nu blevet lidt mere forarbejdet. Det har været drøftet i bestyrelsen og med de udvalg som blev nedsat på generalforsamlingen sidste år, så jeg tror at bestyrelsen gør dem færdige her i løbet af foråret, så de kan komme på hjemmesiden i en lidt mere forarbejdet og tydelig version end de er nu.

Bestyrelsen har også udarbejdet nogle mål efter visionsdagen, ud fra de ønsker I som medlemmer havde, de handler f.eks. om i første omgang at bevare medlemstallet for siden hen at øge det – det mål har vi faktisk allerede nået, , at have en god og oplysende hjemmeside vel og mærke en som I synes er oplysende, at sikre en god klubdrift med god økonomi. Målene er endnu ikke kommet på hjemmesiden, men det vil de komme i fremtiden.

Dansk Rideforbund

Certificeringer, at synliggøre det vi gør og kvalitets stemple det, er hot i øjeblikket, det er det også i DRF.

De er ved at etablere 3 nye certificeringer, og søger lige nu klubber til pilotprojekter for at afprøve dem. Det som certificeringerne gerne skal medføre er at klubberne bliver mere standardiserede, bevidste om hvad de står for og synliggør hvilke kvaliteter de har. Certificeringsordningen indeholder bestemte ting, klubberne som minimum skal opfylde for at blive certificeret.

Bestyrelsen har budt ind på 2 af dem, som vi godt kunne tænke os at være med i, et som omhandler sikkerhed og et som hedder drift- og organisation, som gerne skulle sikre en gennemskuelig organisation som samtidig forholder sig til udviklingen i rideforbundet.

I det hele taget arbejder bestyrelsen aktivt på at være med i forbindelse med de tiltag DRF gør. Vi deltager i repræsentantskabsmøderne, og distriktsmøderne, og er med de steder hvor vi kan blive set, og hørt, så Saksøbing rideklub er med på kortet over aktive klubber som følger med udviklingen.

I året der er gået har vi drøftet sikkerhed internt i bestyrelsen, vi har også taget beslutninger om røgalarm i stalden og større sikkerhed på foldene, bl.a. ved at lukke arealet når hestene skal på fold lidt mere end tidligere, og med at skabe sikkerhed med nye retningslinier bl.a. med er fast rækkefølge når hestene trækkes

på fold. Sponsorudvalget har søgt midler til sikkerhedshegn og andre sikkerhedsanordninger i de ansøgninger sponsorudvalget har udformet.

Også i fremtiden bør vi fortsætte med at drøfte sikkerhed, så vi forebygge ulykker mest muligt.

Sponsorudvalget.

Når jeg nu nævner sponsorudvalgets ansøgninger omkring sikkerhed, skal jeg da også nævne at sponsorudvalget har udarbejdet materiale til at få sponsorer i klubben. Pt. har vi en sponsor som annoncerer i vores ridehus. I forhold til de økonomiske tider vi har nu, har en del sagt at vi skulle vende tilbage i 2010, men nogle har sagt de gerne vil sponsorere, pt. har vi drøftelser i gang med 2 firmaer som måske vil være sponsorer for klubben.

Klubben har skrevet 6 ansøgninger til fonde i år, og fået tildelt 23.000 kroner, der er kommet afslag på en ansøgning, og en større ansøgning ligger stadig ude, da vi har søgt tipsmidlerne om sikkerhedshegn til arealerne omkring stalde og folde, samt om springbanen.

Økonomi og investeringer

Vi har gjort nogle lidt større investeringer i år end vi plejer. De penge som mange havde været med til at indsamle ved at køre i parken som vagter ved foldboldkampe, afholdelse af stævner og andre arrangementer har gennem årene givet et pænt overskud, som vi havde afsat til cafeteria. Dette cafeteria bygger Bjarne, nu er pengene i stedet anvendt til solarium, og til vandingsanlæg i ridehuset, så det kan blive til gavn for alle. Da meget af klubbens almindelige drift har ligget i ro i hele 2009, og vi samtidig har gjort de lidt større investeringer slutter året med et lille underskud, det vil I få lidt mere om fra Hannibal lidt senere. Bestyrelsen mener at vi trygt kan se fremtiden i møde.

De nye udvalg

Sidste år valgte vi nogle udvalg som nu har arbejdet i et år. De har hver især bidraget til nye og flere arrangementer. Det har været rigtig dejligt at få etableret dem, fordi det har medført at der sidder nogle udvalg som er opmærksomme på et enkelt felt og laver arrangementer som giver en større mangfoldighed.

- Kursusudvalg: har arrangeret en temaaften med input fra Dyrlæge Hans Christian Matthiesen om den holdbare hest, doping, stress og mange andre spændende ting. De har også arrangeret . springkursus med Thomas Sandgaard som desværre blev aflyst. Kursusudvalget er gået i tænkeboksen om nye alsidige arrangementer. Jeg har hørt at flere kurser er i støbeskeen, som alternativer til jeres daglige træning.
- Stævneudvalg: har arrangeret et stævne i år, de har også holdt møder hvor de har lagt billet ind på stævner til dette år, de står for propositionerne og alt et praktiske med det. Lige nu er de ved at få fod på hvor vidt de får lov til at arrangere de stævner de har ønsket, alternativt ved jeg at de ellers forsøger sig med noget andet i stedet for.
- Aktivitetsudvalg: De har en finger med i mange arrangementer, sankt hans arrangementet, fællestur til BELS ved holdmesterskaberne i dressur, mindehøjtidelighed på Kjeldmosegaard d. 3. september. I fremtiden vil de også have fokus på arrangementer som mest henvender sig til de unge, fordi det jo er nogle andre ting de vil finde spændende, bl.a. arrangere overnatning og natorienteringsridt som en af sommerens arrangementer, det er noget juniorudvalget gør sammen med aktivitetsudvalget..

I januar måned samledes bestyrelsen med udvalgene for at gøre en kort status på opstarten af dem. Vi havde en god og bred drøftelse af hvad der foregår i udvalgene, hvem der har lyst til at fortsætte, ønsker for fremtiden osv.

afrunding

I år synes jeg bestyrelsen er blevet særligt udfordret. Det at sidde i bestyrelsen, har nogle gange af sted ført at vi ønskede at være blæksprutter, så kunne vi måske gøre flere ting på en gang. Der har været mange forskelligartede opgaver at tage fat på, og nogle gange har det været vanskeligt at rumme det hele.

For det meste er det jo sjove opgaver vi løser når vi sidder i bestyrelsen, men det kan også være vanskelige opgaver. I år har vi været nød til at prioritere mere end tidligere år, fordi vi har haft flere presserende, og tidskrævende opgaver.

I har alle forventninger om at vi gør lige netop det I mener er mest væsentligt, nogen gange gør vi det, andre gange kender vi ikke jeres forventninger- så gør vi det ikke, og andre gange er vi simpelthen nød til at prioritere vores løsning af opgaver så det bliver anderledes end I har tænkt.

Rigtig mange af jer har mødt os med forståelse for at ting tager tid, og har givet en hjælpende hånd der hvor det var muligt. En hjælpende hånd kan være at udføre en opgave, men det kan også være en god sparring der hvor vi har brug for kreative input. I skal vide at vi sætter stor pris på det i hverdagen.

Vi har haft et juniorudvalg i år, som har været mere med til møderne end tidligere, de/ I har nogle gode input til os "gamle" om hvordan det kan ses fra ungdomssiden, så det tror jeg har været berigende for os alle. Der er jo mange medlemmer og meninger at tage vare på, så de unge skal også repræsenteres. Bestyrelsesmøderne har været meget strukturerede, vi har været nød til at holde os til en dagsorden som alle melder punkter ind til inden mødet, for at kunne overskue alt det der skal drøftes. Nogle gange er drøftelserne endt med at vi blot siger at vi er blevet klogere, men at vi skal drøfte det igen på næste møde fordi der enten er løse ender vi skal undersøge nærmere, eller fordi det er for tidligt at tage en beslutning. Sådan er det f.eks. lige nu med de bokse vi gerne vil lave for jer der kommer udefra. Det at beslutte hvilken form for røgalarm der skulle installeres var også en beslutning som tog tid, for hvad er behovet, hvad er muligt og hvad koster det?

Jeg synes bestyrelsen har nået langt omkring, er kommet rundt om mange ting, og har truffet mange overordnede beslutninger i løbet af året.. Dette år har krævet noget særligt for at sidde i bestyrelsen. bestyrelsen skal derfor have en særlig tak for året som er gået, at I har været aktive medspillere, også selv om møderne har været oftere, mere "langhårede" og flere mails som også kræver en stor aktivitet fra alle.

En særlig tak vil jeg give til Dorit og Bjarne her i dag. Jeg ved at I har haft et år som har haft stor betydning for jer, og har skulle rumme meget. Vores samarbejde har været båret af tillid til at det her løser sig, samtidig har vi haft respekt for at både I og vi som klub overordnet har samme interesse. Selv om vi har været pressede har vi alligevel kunnet samarbejde og være ligeværdige. Jeg tror at vi synes vi har fået en god aftale med hinanden, vi har kunne skille det at forhandle med hinanden fra det personlige møde hvor vi jo er mere private, end når vi drøfter kontrakt. Det var en svær opgave, men synes det lykkedes godt, fordi vi var bevidste om det. Jeg vil gerne sige jer rigtig mange tak for jeres tålmodighed, og for jeres måde at være på.

Både i forhold til hjemmeside, faciliterer osv. er det rigtig dejligt når bestyrelsen får konstruktiv kritik, det synes vi rigtig mange er jer er gode til, det holder os i live, og lukker øjnene op for den mangfoldighed som ligger lige for vores fødder, eller det vi skal række lidt mere ud efter og forsøge at nå i fremtiden.

Som bestyrelse har vi mødt denne opbakning, I møder ikke bare op, I er også sparringspartnere til os, kommer med forslag, går i dialog med os, det giver energi og lyst til at fortsætte. Vi sætter pris på jeres indspark som netop gør, at det er sjovt at sidde i bestyrelse og forskellige udvalg, så vi stadig har lyst til at trække i arbejdstøjet. I skal alle have tak for denne store opbakning.

Charlotte Munch, Formand